



20/03/2016

# Mijn actieplan



Nabilla Mazouz

## Inleiding

- 1) Open Brief
- 2) Procedure van een ronselaar
- 3) Radicalisering proces
  - a. 2014
  - b. 2015
  - c. 2016
- 4) Hoop doet leven
- 5) Hoe helpen we deze jongeren (ppt\*)

# Procedure van een ronselaar

## Gezochte profiel

- Puber
- Zoekend naar een identiteit
- Geen kennis over de islam
- Kwetsbaar & fragil
- Slecht in zijn vel
- schuldgevoel

## Methode

- Emotionele chantage
- Internet/sociale media
- Valse beloftes
- Media
- Propaganda video's
- Haat opweking etc..

## Contarct

- Roem
- Heroïsme
- Een betere hiernamaals
- Een heenreis zonder terugkeer naar een betere toekomst
- richting een mooie dood gaan

## Radicalisering proces

-2014(wanneer alles is begonnen)



### “State of mind” van een toekomstige slachtoffer

- Leef tijd meestal in de pubertijd
- Word niet geaccepteerd met zijn waardes
- Discriminatie tegen de moslimgemeenschap
- Islamofobie
- Het constant ontvangen van negatieve berichten
- Vooroordelen & onrechtvaardigheid
- Provocatie
- Zoekend naar zichzelf
- Lijden van respectloosheid
- Generalisering van de media
- Sociale conflicten – gebrek aan dialoog en een luisterende oor
- Voelt zich onbegrepen

-2015(radicalisering is transparant geworden)



**Coach:** Opvolging gedurende 7 maanden, met een contactmoment met de coach 1 keer om de 2 weken, contactmoment duurde circa 2uur.

**Propaganda:** elke dag ongelimiteerde toegang tot het internet, en meerder keren in de week samenkomst met de ronselaars

**Resultaat:** en zo hebben ze de nodige tijd om een stevige muur te bouwen tussen de volgende zaken.

- Sociale leven
- De ouders & familie
- Vrienden
- Hobby's

Wat de ronselaars proberen te verkopen aan de slachtoffers

- Een identiteit
- Een positie & status

- Beloftes die gedeeltelijk overeenkomen met hun waardes
- Het opkomen en beschermen van de slachtoffers (Syrië)
- Een ideale oneindige leven (in het hiernamaals)
- Belofte van het paradijs voor hem en zijn naasten
- Complimenteren voor zijn moed en trots
- “Een held die de onderdrukte Syriërs gaat redden ”
- Het laten geloven dat de staat ze al heeft opgegeven en veroordeeld,  
Dus hebben ze niks meer te winnen of te verliezen in hun geboorteland

**Conclusie:** zoals het is uitgebeeld op de balans is het niet echt evenwichtig, 1 coach alleen kan niet de strijd winnen tegen een leger van ronselaars. Ondanks deze oneerlijk strijd is de coach erin geslaagd om de ideologie “Pro ISIS” te verwijderen uit het hoofd van Faissal.

## -2016(Opzoek naar hulp)



**Familie:** Zijn aansluiting aan de instelling (Everberg en later Mol) heeft ervoor gezorgd dat er een barst werd gemaakt in de stevige muur die door de ronselaars werd gebouwd, en die barst maakt het mogelijk voor de ouders om met Faissal terug open de communiceren

**Ideologie:** Natuurlijk is die radicale ideologie er nog maar die is nu wel kwetsbaar of beter gezegd strijdbaar omdat het niet meer gevoed wordt door de propaganda via het internet of die van de ronselaars.

**Conclusie:** dat we nu onze kans moeten grijpen en profiteren van zijn gebrek aan toegang tot propaganda en de balans evenwicht of zwaarder maken aan de kant van het “deradicaliseren” door het inzetten van een coach en niet te vergeten is dat hij nu zelf om hulp vraagt wat heel positief is, maar niet als hem die hulp wordt geweigerd dat kan natuurlijk lijden naar meer muren rond zijn gesloten wereld.

## -2016(Hoop doet leven)



**Familie:** staat in voor de liefde en affectie hechtenis enz... de familie speelt grote rol op emotionele vlak.

**Touter:** is de enige steun voor de ouders dankzij Malika en haar team zonder hen zouden wij nu verloren zijn, ze zijn een hele grote steun voor ons.

**Waarom adnaan:** dankzij zijn islamitische studie 's kan hij op alle vragen van faissal antwoorden en kan hij ook uitleggen waarom zijn visie en begrip van de islam fout zijn

Adnaan is jong en spreek de taal van de jongeren, ik (de mama van faissal) ben voor 200% zeker dat als adnaan er was geweest in de periode 2014 dan zou ik niet in deze situatie (angstig, stress, triestig, wanhopig, ect...) vandaag de dag leven. Ook is het belangrijk om te weten dat Faissal zelf heeft gevraagd naar Adnaan om hem te begeleiden.

Ik vrees jammer genoeg dat 5 contactmomenten niet genoeg zijn voor Faissal. In zo een geringe tijd kunnen we faissal niet deradicaliseren.

Daarom de vraag om het contract te verlengen met Tauter.